

Poseidons dag i Haga

Eftersom vår medverkan på Guldhedens dag på Dr Fries torg, blev en succé och varit så uppskattat från både bostadsbolagen, de boende i området och besökarna, har GBF ytterligare fått förfrågningar. Den här gången var det Poseidon som skulle ha ett "jippo" i Haga på en utav deras gårdar. Evenemanget skulle starta kl 11.00. Vi hade blivit tillsagda att vara där en timma innan öppnande, för att hinna med uppäckning och iordningställande, vilket var en utmaning för mig, då jag något trött, efter att ha suttit uppe sent och tittat när Holland formligen krossade Spanien med 5-1. Ett idrottsfan som jag var naturligtvis tvungen att se även de övriga matcherna på ett av sommarens roligaste sportevenemang, VM i fotboll.



Bengan, Miranda, och Maria som talar med några besökare.



Miranda gör reklam för GBF



Även den här gången bjöds det på förtäring för både stora och små. Grillad eller kokt korv, kaffe, festis och godis.

En glad korvgubbe

Det här är ett jättebra tillfälle för oss i GBF att göra reklam för oss, visa upp våra fåglar, informera och berätta om en god fågelhållning, regler, hållande, foder och mycket mer. Vi får alltid många frågor oh många som är intresserade. Kunnandet är minst sagt varierande.

En del frågar vad det är för fåglar och när de får veta att den gröna är en Amazon, av "märket" gulnackad amazon, händer det att en del frågar om de två övriga vita och den blågula fågeln vi har med är papegojor. Det visar ju att det är så viktigt att ta vara på dessa tillfällen som ges och informera om vår hobby. Det är också jättekul när två gästande Australiensare från Mellbourn kommer fram till mina två triton och säger att kakaduor är jättepulära i storstäderna, till skillnad från jordbrukarnas erfarenheter där de går hårt åt skördarna i Australien.



Marias gulnackade amazon, Filur



Maria berättar för en mamma om papegojor





Förutom Papegojor, korvgrillning, fika, tipspromenad med fina priser, erbjöds även hästridning av dessa två cool-lugna hästar.



Två utställningsvana tritonherrar som trivdes med liv och rörelse.