



GÖTEBORGS FÅGELFÖRENING

Månadsbrev november 2013, 4 sidor

Kära medlemmar!

Nu närmar vi oss ett nytt år, ett år som vi tillsammans skall fylla med ett bra fågelinnehåll.

Vad vill du att våra medlemsmöten ska handla om, och vad saknar du? Alla tips och idéer är bättre än inga alls. Så kasta dig över tangentbordet och maila till GBF@fagelhobby.nu.

Har ditt fågelinnehav ändrats? Maila nya uppgifter till Britt. Det är värdefullt att ha en uppdaterad matrikel varje år.

Läs **Lisbeths berättelse**, sida 2-3, och hennes idé om en undulatgrupp på sida 4.

Förra månadsmötet

Vi hade bjudit in djurskyddsinspektör Åsa Rydén som med illustrerande bilder presenterade jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning, speciellt för fåglar



Läs protokollet i sin helhet [här](#).

Nästa månadsmöte

Julmöte den 1 december kl. 13.

Vi samlas först en trappa upp.
I ord och bild får du ta del av Håkans och Pias resa till Australien. Fågelliv m.m och övernattnig i öknen.

Sen går vi ner till skolsalen för

- julbord
- lotteri
- övrigt



Anslagstavla

Gulpannade kakarikiungar till salu hos Lennart, badgerhillsfox@hotmail.com

I januari 2014 har vi **årsmöte** med flera **nya val** till både styrelse och andra uppgifter i föreningen. Kom med dina förslag!

Du kontaktar valberedningen [Caroline](#), [Folke](#) eller [Christer](#).

Fantastiskt så många som redan betalat årsavgift för 2014! Du som just ska skicka in, **glöm inte att uppge namn och adress**.

Kontakt: gbf@fagelhobby.nu
Hemsida: www.papegoja.net

Hej alla.

Jag heter Lisbeth och skall berätta lite om hur det är att ha undulater.



För 11 år sedan så köpte jag min första undulat, när min yngsta dotter flyttade hemifrån och jag behövde ett sällskap.

Har alltid önskat mig en undulat som både är tam och kan prata. Sagt och gjort. Jag köpte Elvis 6 veckor, som blev en mycket pratsam och tam fågel. Och han var mycket personlig. Köpte honom en hona lite senare, (då jag fick veta att undulater inte skal sitta ensamma), för det kunde ju vara kul med avel.

Att avla är inte heller så lätt, egentligen.....det skall matas upp, ha extra vitaminer och mycket kalk, undulaterna skall ha tycke för varann, och helst rätt tid för häckning. Händer det något, så måste man vara tillgänglig för en ev. handmatning. Men denna häckning gick bra, och av 6 ägg blev det 4 ungar. Bra odds för en första gångs häckare. Jag behöll en hane ur kullen, och han lever än idag. Han är 8 år.



En undulat kan bli upp till 15-17 år om den sköts rätt och får vara frisk. En undulat har väldigt lätt att få tumörer p.g.a. deras hårda framavling på olika färger och mutationer. Och jag kan säga, att det finns en hel rad med olika färger och varianter, både engelska undulater, australienska undulater, tofs undulater. Olika färger, så som dominantbrokiga, grå och vitvingar, opaliner, inos m.m. Det finns en hel bibel som man kan läsa om dess färger och anlag.

Men för mig började det bara med att jag ville ha en vän och sällskap i mitt hem. Och idag har jag 10 stycken små raringar som förgyller min tillvaro. Att se dom som flock och ha kul med varann är roligare än med en ensam tam undulat. Fast i ärlighetens namn så var det alldeles otroligt mysigt att ha Elvis så tam som han var. Han kom när jag ropade, han var med mig på föreningsmöten och charmade alla. Han fortsatte även att vara så tam efter det att jag skaffade fler undulater till mitt hem.



Alla mina undulater är friflygande i lägenheten den tid jag är hemma och det är ganska så många timmar. Dom har lekträd på olika ställen och gungor som hänger i fönstren, där dom kan sitta och kika ut eller bara koppla av. I buren sitter dom bara på natten eller när jag inte är hemma.

Jag kan inte tänka mig ett liv utan undulater. Dom ger mig energi och dom är roliga att sitta och titta på. Och att avla är en av dom roliga delarna i det hela. Att se ett ägg bli till en liten rosa knodd på 2 gr växa upp och bli en fullfjädrad fågel, är helt enkelt HELT UNDERBART.

Bra undulatböcker är "Allt om undulaten" av David Alderton och boken som Björn Johansson skrivit, "Undulatens A-B-C", <http://www.undulatensabc.se/>
Annars är nätet bra att läsa på, så som www.undulatportalen.se
Svensk Undulathobby har en hemsida med många bra artiklar,
<http://www.suh.nu/artiklar/index.htm>

Här kan ni se bilder och läsa rapporten från mötet i GBF med Björn Johansson.
http://gbfhobby.se/wp-content/uploads/2013/03/Rapport_undulatmote_3_mars_2013.pdf

Hej alla glada papegojälskare och då särskilt ni som har undulater!

*Jag heter Lisbeth (kallad Bettan) och är med föreningen GBF som har sitt säte i Göteborg.
Har varit med där i ganska exakt 2 år nu och jag trivs som fisken i vattnet.
Jag har 10 stycken små rara undulater och bedriver även en liten uppfödning på hobbynivå.
Mycket spännande och lärorikt att hålla på med det, tycker jag.*

Ni kanske undrar varför jag skriver till er så här i höstmörkret, men det är så att vi har blivit väldigt många undulatägare nu i föreningen, hela 25 stycken, både uppfödare och hobbyägare, och jag tänkte att det kunde vara kul att ha en liten undulatgrupp i föreningen då.

*Ni som kan och vill vara med på detta, kan skicka mig ett mail om det, (så slipper dom som inte vill vara med få onödiga mail från mig).
Det kan handla om att bara träffas, hemma hos varandra och prata om undulaten och ge goda råd eller kanske vi kan ha en pysseldag tillsammans. Kanske läran om genetik och färger kunde vara intressant. Kom gärna med fler idéer.
Tänkte även att ni som använder Facebook, att vi kunde ha en grupp där, där vi kan ha konversationer och uppdatera om det händer något i fågelvärlden, marknader, resor till utställningar och dylikt.
Jag är öppen för allt!*

*Det var allt från mig just nu, och hör gärna av er om ni kan tänka er att vara med i denna grupp.
Ha en bra dag och en trevlig helg.*

Mvh

Lisbeth Rosén, medlem i föreningen GBF, bettanlis@yahoo.se.